

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ

«Ο κόσμος είναι παλαιάστρα ήρθαμε να παλέψουμε να κάνουμε τη σάρκα πνεύμα.»
Νίκος Καζαντάκης (Ο φτωχούλης του θεού)

Σαν πρόλογος

Ιδού το μέγα πρόβλημα: άνθρωποι που δεν πιστεύουν σε τίποτα άλλο πάνω της ασπυλατότητας των φίλοδοξών τους. Που θεωρούν την τέχνη άλλοθι του ανιαρού ναρκισσισμού τους και ευκαιρία για να παιξουν με τ' ακαδημοποιημένα κήισέ μιας εισαγόμενης πρωτοπορίας. Που αντιμετωπίζουν το καθηλιτεχνικό έργο ως προϊόν του πλέον αδιεξόδου αυτισμού και που το φαντάζονται, τέλος, αποκομμένο από το οποιοδήποτε πολικό ή κοινωνικό συμφραζόμενο. Ερήμην της ιστορίας που το εκκολάπτει μ' άλλα λόγια.

Αυτή η κατάσταση, που επιπολάζει στα μυαλά μας και τις ψυχές των παραπομένων, καθιστά τη μικρή μας επαρχία – με τις κοσμοπολίτικες πάντως φίλοδοξίες – ακόμη πιο πολύ επαρχία και γεμίζει τους ευαισθητοποιημένους όχι με μελαγχολία – που εν τίνι μέτρῳ είναι δημιουργική – αλλά με κατάθλιψη. Όμως «τον έναν πόνο της καρδιάς τον διώχνει άλλος πόνος» και στη προκειμένη περίπτωση το έργο της Κάτιας Γέρου και του Κυριάκου Κατζουράκη, πικρό, βίαιο και τρυφερό συγχρόνως, μειτουργεί καθαρτήρια απέναντι στην κυρίαρχη τέχνη της παράτησης και του ομφαλοσκοπισμού. Παρακολουθώ την προσπάθεια τους χρόνια και έχω καταστεί μάρτυρας της μικρής, της αθόρυβης αλλά και ουσιαστικής επανάστασης που έχουν επιφέρει, μαζί με την ομάδα τους, στα καθηλιτεχνικά πράγματα του τόπου. Τι προτείνουν όμως ως λύση απέναντι στα χειροπιαστά αδιέξοδα;

- Καταρχάς ανθρώπινη εγρήγορση εμπρός στα πάθη και τον πόνο των ανθρώπων και κατά δεύτερον μια όσμωση ανάμεσα στις επιμέρους τέχνες όχι για να προκύψει προγραμματικά το βαγκνέριο gesammt - kunstwerk αλλά μια «κατάσταση πραγματική», πιο πειστική μέσα απ' την πολυφωνία της και πιο παρεμβατική μέσα από την ενισχυμένη δυναμική των μέσων της. Απ' την άλλη κάθε μεγάλη ζωγραφική, όπως εμφανίζοταν ανάλογα τις εξάρσεις και τις υφέσεις του αστικού ποιητισμού συνδεόταν άμεσα με την επίκληση μιας καινούργιας φόρμας, με την αποκρυστάλλωση μιας συγκεκριμένης έρευνας.

Λέγεται συχνά, με παχυλή αυταρέσκεια, πως δεν υπάρχει τίποτε καινούριο για να ειπωθεί στα θέματα τέχνης. Πρόκειται για μιαν άποψη που διαψεύδεται σταθερά στην αλληλουχία του χρόνου χωρίς πάντως αυτό να καταβάλλει τους υποστηρικτές της. Μέχρι να εμφανιστεί η νέα, η διαφορετική ανθρώπινη ανάγκη για να προκληθεί και η νέα, η διαφορετική

καθητική έκφραση. Αυτή που πρώτα θα συλληφθεί και θα νοιώσει τη καινούρια κοινωνική συνθήκη και έπειτα, οιστροποιητικό μέντον απ' αυτή, θα την εκφράσει. Αλλιώς θα ζούσαμε με όρους και πρακτικές τηλεόρασης που μοιάζει να αποχεί ένα ορισμένο είδος ανθρώπων ακόμη και ΠΡΙΝ την ιστορική της εμφάνιση. Και υπαινίσσομα μέσα απ' αυτό το παράδοξο ότι ο επίπεδος τρόπος σκέψης και η έλξη μόνο από τα επιφαινόμενα κι όχι απ' την ουσία τους είναι ασφάλη ν' αποδοθεί αποκλειστικά στον Homo teleopticus. Ισχυε πολύ πιο πρίν!

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Κυριάκος Κατζουράκης συνδυάζοντας ζωγραφική, θέατρο, κινηματογράφο, ντοκιμενταρίστικη έρευνα και θεωρητική καταγραφή αποτελεί ασφαλώς ένα unicum στη σύγχρονη τέχνη της Ελλάδας. Πόσο μάλλον που η ζωγραφική του ματιά επηρεάζει άμεσα το σινεμά του δημιουργώντας τις πιο ρητικές προτάσεις για μιαν ουσιαστική video art – δηλαδή το υβρίδιο ανάμεσα στη στατική και την κινούμενη εικόνα – και που η αίσθηση θεατρικού χώρου και η κινηματογραφική οπτική αφήγηση (story board) επιδρά καταλυτικά στις εικαστικές του συνθέσεις.

Θα 'λεγα πως ο πολιτικός πυρήνας της δουλειάς του, μπορείσμένος από τα τιμαλφή μιας παράδοσης ζώσας που χωράει τον Velasquez και τον Τσαρούχη, τον Μόρατη και τον Bacon, τον Kitaj και τον Θεόφιλο, τον Κούνδουρο και τον Tarkovsky, νομοτελειακά τον οδηγεί στη σημερινή, εντυπωσιακή καρποφορία τη στιγμή μάλιστα που άλλοι συνάδελφοι του καθητώθηκαν σε τετριμένες λύσεις είτε από υπερβολική αυτοπεοίθηση, είτε από υπερβολικό θράσος.

Ο Κ.Κατζουράκης με την Κάτια Γέρου, είτε ως μοντέρνο, είτε ως έμπνευση, είτε ως συνεργάτιδα, είτε ως πρωταγωνίστρια εδώ και δεκαπέντε περίπου χρόνια ολοκληρώνει μια προσπάθεια και κατακτά έναν στόχο πολυσύντηκτο και θεατρικό δρώμενο «Τέμπλο» ως τον «Δρόμο προς τη δύση»

(φιλμικό υπικό και ταινία), τη «Γήπεδα μνήμη» και το παρόν παϊκό μιούζικαλ «Του Δρόμου», κατ' ουσίαν κυκλώνει ένα θέμα που τον βασανίζει αλλήλα και τον πιετρώνει: τον αγωνιζόμενο άνθρωπο για μιαν ιδέα ανώτερη και κυρίως για την ανθρωπινότητα του σ' έναν κόσμο που μαστίζεται από βία και παραπογισμό από την κτηνώδη επιβολή του δυνατού και από την απελπισία του αδύναμου. Τότε ήσαν οι πττημένοι του Εμφυλίου, οι συκοφαντημένοι, οι προδομένοι και οι εκτελεσμένοι ήρωες τώρα είναι οι λογής περιθωριακοί, οι οικονομικοί μετανάστες, αυτοί οι φτωχούπιδες άγιοι μιας θρησκείας χωρίς θεό. Κι από δίπλα όλοι εμείς, εφοσυχασμένοι ή ανήσυχοι, ματαιόδοξοι ή προβληματισμένοι, κομμάτια ενός μάγ-

ματος που βράζει και που όταν κάποτε στερεοποιηθεί, γίνεται ιστορία. Πώς αλλιώς; Τέχνη, ποιπόν και ιστορία είναι οι στόχοι και του εικαστικού πανοράματος και των ταινιών και του θεατρικού αυτοσχεδιασμού «Του Δρόμου» που παρουσιάζονται ως γεροδεμένο σύνολο στην «Πάτρα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006». Όθια στη σκέψη των δημιουργών είναι δρόμος. Άλλοτε ανηφορικός, άλλοτε ευθύς πάντα όμως δύσβατος και πάντα γεμάτος ρίσκο! Πώς αλλιώς; Να πως περιγράφει αυτόν τον αγώνα ο Καζαντζάκης στην «Ασκητική» του: «Στα πρόσκαιρα, ζωντανά σώματα τα δύο τούτα ρέματα παλεύουν: α) ο ανήφορος προς τη σύνθεση, προς τη ζωή, προς την αθανασία β) ο κατήφορος προς την αποσύνθεση, προς την ύπη, προς το θάνατο...» Πώς αλλιώς;

Θα 'λεγα ότι ο Κατζουράκης σ' αυτόν τον αγώνα κάνει προσκλητήριο των ζώντων και τεθνεώτων φίλων και συνοδοιπόρων του από την εποχή ακόμη των «Νέων Ρεαλιστών». Στον ρεαλισμό εκείνης της εποχής αίμερα προσθέτει την ποιητική ανάταση και το μεταφυσικό ρίγος κατανοώντας πόσο σκοτεινό πράγμα είναι το «προφανές» και πόσο δύσκολα φυλακίζεται το «πραγματικό». Ο ίδιος γνωρίζει καλά την ηλιθιότητα της επίπεδής αναπράστασης και φοβάται εκείνη τη τέχνη που προκαλεί γρήγορη και εύκολη αυγκίνηση κατανοώντας επίσης πως η ουσία της τέχνης – κι όθι τη δυσκολία της – βρίσκεται πάντα στο βάθος των πραγμάτων. Πώς αλλιώς;

Και κάτι τελευταίο: στη δουλειά της Κάτιας, του Κυριάκου, και της «Ομάδας Τέχνης» δεν συναρθρώνται μόνο η κινούμενη και η στατική εικόνα ή ο θεατρικός με τον εικαστικό πόρο. Πρωτίστως συνυπάρχουν δημιουργικά το πλόγιο και το λαϊκό στοιχείο, το σύμπαν του Καραγιόζη με τον Κατσαντώνη ή την Βεζυροπούλα και ο κόσμος του Μπρέχτ στην όπερα της πεντάρας. Αυτό το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό για τη σοφαροφανή και αρκούντος δήθεν τέχνη μας. Γνωστού όντος πως το λαϊκό στοιχείο αποτελεί βάση και προϋπόθεση της όποιας avant-garde. Θυμηθείτε τον Ζενέ, τον Μπέκετ, τον Πικάσο ή τον Ματίς. Θυμηθείτε ακόμη τον Μπουζιάνη και τον Κόντογλου, τους δύο ακραίους του εγχώριου μοντερνισμού μας. Ο πρώτος μιλάει για ένα δράμα το οποίο οι αστοί αγνοούν ή θέλουν να αγνοούν. Ο δεύτερος για ένα τύπο ζωής ασκητικό και αυστηρό ο οποίος ενοχλεί τόσο το μέσο γούρι-στο όσο και τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν εκείνο τον καιρό. Βλέπετε ότι προβληματίζει ή ενοχλεί, εξορισμού ΔΕΝ είναι ευπρόσδεκτο. Τι κρίμα γιατί είναι το μόνο αναγκαίο. Επειδή μας φέρνει κοντά το άγνωστο και το ξένο καθιστώντας τα οικεία. Κι επειδή μας χαρίζουν, όχι κυρίως οδύνες, το άλλο, το αναγκαίο, το αληθινό μας πρόσωπο.

Μάνος Στεφανίδης